



Liefdevol aandenken aan

**Willy Jannis**  
*echtgenoot van*  
**Lisette Daems**

\* Neerpelt, 19 april 1941  
† Neerpelt, 13 december 2012

Willy hield van eenvoud en had een grote liefde voor alles wat met de natuur te maken had.

De rode draad door zijn leven was zijn niet-aflatende passie voor het vissen.

Samen met Lisette en de vele visvrienden heeft hij er ontelbare uren voor aan de waterkant vertoefd en er cindeloos van genoten.

Dank je Willy, dank je pa, voor wat je voor ons betekende.

Het ga je goed, daar waar je ook mag zijn op je nieuwe bestemming!

De familie dankt u oprecht voor uw medeleven en gebed, uw steun en vriendschap.